

Vraag het aan Morya



Ga verder!

“Als je ooit verder gaat dan je denkt te moeten gaan, dan is dat een goed teken. Als je altijd maar in je zelfde kringetje blijft ronddraaien, dan is dat een stilstand en weet je niet wat het leven is. Als je verder gaat dan het punt waar je gekomen bent en waar je dacht: ‘hier moet ik ophouden’, en je gaat toch verder, dan is dat een goed teken.

Bekijk het leven als een voortdurende uitdaging naar verder, meer, grootser, naar dingen die mooier, indrukwekkender zijn. Plaats de vergrotende trap in je leven en zie erop toe dat je nooit ophoudt met evolueren, want er is geen grens.

Maar het betekent wel dat je, als je wil leven, als je het leven wil leren kennen, voortdurend verder moet gaan. Het leven draagt in zich een uitnodiging om altijd maar verder te gaan. En je zal ondervinden dat de beste momenten van je leven deze geweest zijn waarin je hebt gedurfd, waarin je dingen hebt durven doen waarvan je achteraf hebt gezegd tegen jezelf: “Ik heb dit beleefd en toen heb ik dat besluit genomen en daardoor is mijn leven veranderd.”

Zo moet je het durven zien: dat er dus een kracht in je komt die je duidelijk jezelf laat zijn. Als je dit kan, zal je ondervinden dat je tegelijkertijd een grotere ontspanning en een grotere spanning hebt in je leven.”

A handwritten signature in dark red ink that reads "M. Morya". The signature is fluid and cursive.

Meester Morya

Geert Crevits, citaat uit: “Morya Wijsheid 1: Bewust handelen”
(uit hoofdstuk 12: ‘Kracht en vormelijkheid’) © Mayil.com

Datum: ___/___/___

Online advies nr. 266

Dit online advies van Meester Morya was een antwoord op deze vraag:


